

Rijksmuseum de Gevangenpoort

Visuele handleiding

Informatie voor leerlingen die Rijksmuseum de Gevangenpoort bezoeken

Beste leerling,

Wat leuk dat je naar de Gevangenpoort komt! De Gevangenpoort is een historisch museum in het centrum van Den Haag. Hier lees je wat je kan verwachten als je het museum bezoekt.

We wensen jullie heel veel plezier tijdens het bezoek!

Het museum

De Gevangendoor werd gebouwd als stadspoort en gevangenis. Het gebouw is al meer dan 700 jaar oud! Nu is het een museum waar we laten zien hoe mensen vroeger gevangenzaten. De dingen die je in het museum ziet en hoort, gaan over vroeger. Dat betekent dat ze nu, in Nederland, niet meer gebeuren.

De les

In de les 'Geschiedenis van Misdaad en Straf' neemt een museumdocent je mee door het museum. Dat is een moeilijk woord voor museum juf/meester. Hij of zij vertelt je alles over de geschiedenis van de gevangenis. Je loopt door het deel van het museum met de cellen: koude en donkere kamers waar vroeger mensen gevangenzaten.

De les duurt één uur (60 minuten).

Jullie bezoeken 5 of 6 ruimtes en blijven 10 tot 15 minuten in elke kamer.



Locatie en route

Je wordt door de bus opgehaald op school en naar het museum gebracht, of je loopt er met je juf of meester naartoe.

Als je met de bus komt, wordt je bij de poort van het gebouw afgezet. Er is geen parkeerplek voor de deur, dus de bus zet je af en blijft niet staan. Na het bezoek haalt de bus je op dezelfde plek weer op.

Regels

De Gevangendoor is een museum en er gelden regels:

1. Je loopt rustig door het museum (niet rennen).
2. Je blijft bij de groep.
3. Je luistert naar de museumdocent. Hij of zij vertelt je waar je kunt zitten en wat je wel en niet mag aanraken.
4. Je eet of drinkt niet in het museum.
5. Tassen laat je achter waar je de les begint.
6. Wil je iets zeggen of vragen? Dan steek je je vinger op. Je krijgt vanzelf de beurt.

Heb je vragen?

Als je meer wilt weten over het bezoek aan de Gevangendoor, kijk dan op onze website www.gevangendoor.nl of stel je vragen aan je juf of meester. Als hij/zij het antwoord niet weet, schrijf je vraag dan op en neem deze mee naar het museum.

Het gebouw

Als je aankomt bij de Gevangenpoort, zie je eerst het gebouw. De voorkant van de Gevangenpoort ziet er zo uit:



De rode deur aan de rechterkant (naast de poort) is de ingang voor groepen. Deze is nog dicht als je met je klas aankomt. De juf of meester meldt de klas aan en dan wordt de deur geopend door een museumdocent. Regent het? Dan kunnen jullie onder de poort wachten.

Je komt binnen in een hal en loopt direct door naar de educatieruimte. Dat ziet er zo uit:



De educatieruimte is een 500 jaar oude kelder. Je loopt een trappetje af om in de kelder te komen. Het trappetje is ook oud. Loop daarom voorzichtig en houd je vast aan de leuning.



Omdat de ruimte zo oud is, voelt het vochtig en warm. Ook ruikt het soms vreemd. Dat komt omdat het een heel oud gebouw is. Er staan bankjes waar je op mag zitten. Je kunt je tas op de vloer naast je zetten en je mag je jas uittrekken. Ben je lang? Zorg er dan voor dat je een beetje achterin gaat zitten. We willen graag dat iedereen de museumdocent kan zien!

Medewerkers

Er lopen twee mensen mee tijdens de les: onze museumdocent, die de les geeft, en een beveiligder. De leraar loopt altijd voorop en leidt jullie door het museum. De beveiligder loopt achter jullie aan om te zorgen dat de groep bij elkaar blijft.

De museumdocent kan je goed herkennen. Hij of zij draagt een pasje van het museum met zijn of haar naam erop. Ook staat ons logo erop. Dit is ons logo:

**Rijksmuseum de
Gevangenpoort**

De beveiligers lopen in een uniform:



De beveiligers houden alles in de gaten en heeft contact met andere medewerkers van het museum. Zo zorgen we samen voor een veilig en prettig museumbezoek.

Toiletten

Moet je naar de wc? Geef dat dan aan bij je eigen juf of meester. De museumdocent zorgt ervoor dat een collega/iemand van het museum met jullie meeloopt.



We hebben drie wc's: één voor jongens, één voor meisjes en één voor mindervaliden. De toiletten vind je in het gebouw achterin het museum. Om hier te komen, loopt je over een Binnenplaats en door een grote rode deur. Soms zit de deur dicht. Dan leidt de medewerker van het museum je door een andere deur naar de wc's.



De rondleiding

Als de rondleiding begint, laat je je tas achter in de educatieruimte. Deze wordt op slot gedaan en je spullen zijn veilig.

De Gevangenpoort is een oud gebouw met smalle gangen en kleine trappen. Blijf dus achter elkaar lopen en haal elkaar niet in. Er is één centrale trap waar alle gangen op uitkomen. Die ziet er zo uit:



De trap is donker en de treden zijn niet gelijk. Houd je dus vast aan de trapeuning. Je bezoekt als eerste het gajool: een oude, kleine cel voor arme mensen. Het is er donker, nat en koud. Je ruikt een geur die je misschien niet kent: vochtig hout. Sommige gajolen hebben ketenen aan de muren hangen, waar vroeger mensen mee werden

vastgebonden. Er zijn een paar op- en afstapjes in de gang naar het gajool. De museumdocent waarschuwt jullie hiervoor.



Na het gajool bezoeken jullie de Ridderkamer. Deze cel is groter en lichter. Daarom hebben we er bankjes neergezet. In de Ridderkamer staan drie bankjes waar je op mag zitten:



Zijn de bankjes vol, maar wil je toch zitten? Dan kies je een plekje op de vloer. De museumdocent vertelt jullie over bekende gevangenen. Ook vertelt hij of zij jullie hoe sommige gevangenen beter werden behandeld dan andere gevangenen.

Na de Ridderkamer gaan jullie nog verder naar boven en bezoeken jullie de Gijzelzolder. De Gijzelzolder is een ruimte waar vroeger mensen met schulden zaten. De zolder is ruimer en lichter dan andere kamers. Er staan vier bankjes waar je op kunt zitten:



Op de andere zolder laten we jullie strafwerktuigen zien. De strafwerktuigen zijn oud en kwetsbaar. Daarom mag je ze niet aanraken. Er staan twee bankjes waar je op mag zitten. De museumdocent wijst ze aan. Ook hier is ruimte om op de vloer te zitten als de bankjes vol zijn.



Het is niet de bedoeling dat je op het platform/podium in het midden van de zolder gaat zitten.

Na de zolder lopen jullie terug naar beneden. Via de open binnenplaats lopen jullie naar de Pijnkelder. Om in de Pijnkelder te komen, lopen jullie een klein trappetje af. Houd je hier goed vast.



In de Pijnkelder ga je bij de muur staan. Het is er vochtig en benauwd, en het is maar een kleine ruimte. Voel je je er niet gemakkelijk bij? Dan kun je op de vloer of op het trappetje zitten, of je loopt even de kamer uit.. In de Pijnkelder staan geen bankjes.



Na de Pijnkelder brengt de museumdocent jullie terug naar de educatieruimte. Daar sluiten jullie gezamenlijk de les af en kunnen jullie je spullen pakken. Na het bezoek is er mogelijkheid om naar het toilet te gaan.

Jullie eigen juf of meester controleert of iedereen er is en vertelt hoe jullie weer teruggaan. Op school praten jullie na over wat jullie gezien en gehoord hebben.

Veel plezier in de Gevangenpoort!